

Tiden rinner iväg och verksamhetsåret 2016-2017 börjar närma sig sitt slut. En vecka till sen slår vi igen portarna för den här säsongen. Vi tackar både Gud och Turistkyrkans vänner – i den ordningen – för tiden som varit.

När någon frågar mig hur jag upplevt arbetet här i Skandinaviska Turistkyrkan i Las Palmas under denna vår första period, brukar jag svara: - Det var jobbigare än jag föreställt mig men också roligare än jag trott.

Precis så är det. Jag återvänder till Sverige ungefär lika blek i hyn som jag var när jag kom hit för drygt sex månader sen; tillfällena att ligga på playan och sola har varit få. Fullt upp med arbete med andra ord. Men stimulansen och glädjen i arbetsuppgifterna har med råge uppvägt det myckna arbetet. Lägg till detta alla fantastiska människor som villigt och glatt ställt upp som volontärer och hjälpt oss i uppgifterna. Utan dem hade vi inte kunnat bedriva vår verksamhet.

Och alla dessa möten med människor i gudstjänster, cafémöten, programkvällar och bergsturer har varit oerhört berikande. Många av dem vi möter i alla dessa olika sammanhang har inte för vana att besöka någon kyrka hemma i Sverige eller Norge. Här är det lättare att titta in, lite mer neutralt, lite lägre trösklar. Vår längtan har varit att i alla dessa möten få visa på Guds kärlek och omsorg. Och vår förhoppning är att de frön vi får vara med att så skall gro och bära frukt. Vår heta längtan är att de vi mött ska få en egen personlig upplevelse av den Gud som vill dem väl och som älskar dem.

Nu väntar för Annikas och min del några få veckor i Sverige. Sen bär det av till USA där vi har våra barn och barnbarn. Om Herren dröjer och vi får leva återvänder vi i oktober månad till den stad vi lärt oss älska och till det arbete som vi också lärt oss älska. Den 22 oktober slår vi på nytt upp portarna. Till dess önskar vi er alla en skön vår och sommar och välsignelse i strömmar från vår Herre Jesus Kristus.

Las Palmas 27 mars 2017

Nisse